

BUGÜN DE CUMHURİYET

Cumhuriyet, Türk milleti için sadece bir yönetim şekli değildir. Halkın varlığını hissettiği, hissettirdiği, 'Biz de varız!' dediği tarihi bir kavramdır.

Cumhuriyet, bizim için her şey demektir. Çünkü cumhuriyetin ilanı çok kolay olmamıştır. Kahraman Türk ordusu Çanakkale'de, Sakarya'da, İzmir'de ve daha birçok yerde savaşarak Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır. Ordumuzun yanında halk da kahramanlığını kanıtlamış, Nene Hatun, Kara Fatma, Kılavuz Hatice, Seyit Onbaşı, Kınalı Ali gibi daha nice yiğit vatan evladı bu topraklar uğruna canından vazgeçmiştir. Sadece bu kadar değil elbet. Yakın zamanda demokrasimize ve cumhuriyetimize karşı yapılan hain 15 Temmuz girişiminde, darbecilere karşı durarak da aynı kahramanlığı göstermiştir. Atatürk'ün dediği gibi, damarlarımızdaki asil kandan güç alarak, kazandığı bu hakkı aynı kararlılıkla hiç kimseye, hiçbir topluluğa teslim etmemiştir.

Hür doğmuştur ve hür yaşayacaktır bu millet. Ve cumhuriyeti her zaman ve her durumda koruyacaktır. 94 yıl önce kazandığımız ve hala aynı şekilde bağlı olduğumuz bu değere karşı çıkan ve bizi yıkmaya çalışan her duruma karşı koruyacaktır.

Atatürk'ün: "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz." sözlerinden hareketle verdiği görevi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmalı, geçmişimize yakışır bir şekilde geleceğimize sahip çıkmalı ve her durumda çok zor kazandığımız bu değeri korumalıyız. Birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar var olmalı ve cumhuriyet bayrağını, ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dalgalandırmalıyız.

KANLI KANIT CUMHURİYET

Bugün yeniden doğuşumuzun doksan dördüncü yılı , ağlayışlarımızın , gülüşlerimizin , ölümlerimizin , şehitlerimizin emaneti vatanımızın , devletimizin cumhuriyetinin kuruluşunun yıldönümü .

Kalk ey Türk İstikbalinin evladı seni bekliyor zaman , seni bekliyor atan , güldüğün günü de , öldüğün günü de , öldürüldüğün günü de anmanı , kutlamanı istiyor . Ölüm kutlanır mı diyorsun , ölen yok ki evlat , buradalar hepsi seni bekliyorlar . Çanakkale seni bekliyor , Sakarya seni bekliyor , Erzurum , Anıtkabir seni bekliyor , İzmir ' in suyu kaynıyor çünkü maddeden de öte bir şenlik var vatanında sadece kalbinin gözünün gördüğü.

Bir millet kaç defa doğar ki , bir insan kaç defa doğar , ölmeyen madde var mıdır ? Öyle bir zaferdi ki kazandığımız , öyle bir devlet ki cumhuriyetle kurduğumuz ne maddeyle tarif edinilebilir ne sözle , ne türküyle ne de dakikalık saygı duruşuyla . Zaten biz o ilk saygı duruşunda durmadık mı , maddeden sıyrılıp ruhlarımızla bir millet olmadık mı , göremeyen bir evlat var mıdır kırmızı beyaz ruhların şenliklerini . Bu millet köle olmaz olursa kul olur o da Allah ' a olur . Ne gam yıkılmış cihan imparatorluğu , geride kalmış , sıkışmış , ihanete uğramış , yorulmuş , işgal edilmiş , orduları dağıtılmış , çaresiz bırakıldığı sanılmış . Evlat ! Biz ki o demir zırhlılara beş çayını zehir etmişiz , geçit vermemişiz , her bir ferdini öldürseler ne yazar bu vatanın , bu millet ruhta ölmüyor evlat , çünkü onlara ölü denmez , bak göremiyor musun atalarımız etrafta , ne yetim var ne öksüz ne de sahipsiz , eksiksiz gururla bakıyorlar eserlerine .

Tarihin tekerrürü inanılmazdır . Bir Köktürk yıkılır ikincisi kurulur bir Osmanlı yıkılır Türkiye kurulur , her şeye ve herkese inat yaşamak bu milletin kaderidir ama hiçbir zaman kederi olmadı çünkü hürriyeti onun gerçek aşkıydı ve onun uğruna ölmek aslında ölmek değildi .

Bugün yaşayan Türk Milletinin , maddelerin ruhlarıyla bütünleştiği , ecdadıyla bütünleştiği , tek bir gözyaşında her şeyi tekrar yaşayıp ve herkesi tanıyıp hep birlikte ölüp dirildiği gündür . Cumhuriyetin değildir ki anlamı sadece kendi kendini yönetmek , o aynı zamanda bir ifadedir , bir simgedir , bir renktir ki kırmızı bu milletin en sevdiği renktir .

İfadedir , fedakarlığımızın , acılarımızın , kayıplarımızın ve kazandıklarımızın . Simgedir , milletimizin , sevdiklerimizin , şehitlerimizin . Ama her şeyden önce hürriyetimizin kanlı bir kanıtıdır .

Kanlı kanıt cumhuriyet adına , hürriyet adına verdiğimiz mücadelemiz onu yükseltmek uğrunda hala devam ediyor ve ecdat aslında sadece bugüne özel değil hep bir yanda , tam solda bize bakıyor , bu kutlu ve mutlu eseri yükseltebiliyor mu diye . Cumhuriyeti biz böyle kazandık diyenlerin hatırına bu vatanın her bir ferdinin bir borcu vardır ecdadına , bir gün değil her gün bayramdır çılgınlara , çılgın Türk borcunu bayram bil yeter ki senden özgürü ve hayırlı evlat olmaz başka bu dünyada .

Şimdi çık dışarıya evlat , önce semaya bak güneşle ay birleşmiş , sonra denize bak su toprakla birleşmiş , ardından yem attığın beyaz güvercine bak , kırmızıyla bütünleşmiş ve kendine , en çok da kendine bak , sen gelmiş geçmiş bütün Türk Milletisin , her şey , yaşanmışlıklar da , yaşamışlarda sen de , kalbinde .

ÇÜNKÜ CUMHURİYET BİZİM

Sanki özgürlüğe doğru uçan bir kuş gibi başladı; kanatlarımızı çırpıp, en yükseklere çıkmaya çalışıp çıkabilmek... Kanatlarımızdan vurmaya çalıştıkça, biz vurduk onları, daha da yükseldik arşa doğru, sımsıcak yüreğimizle... Anlamamışlardı; bizim birlik olup, kalbimizle, yüreğimizle, canımızla, kanımızla, büsbütün olacağımızı... Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yıkamadılar. Milli Cumhuriyetimizi... Ve biz Cumhuriyetimizi kurduk, Ulu Önderimizin en büyük desteği ile birlikte...

Mustafa Kemal Atatürk bizim en büyük koşumuz olup, özgürlüğe doğru attırdı; bize adımlarımızı... Tohumun toprağa ekildikten sonra yeşermesinden korkmadan ilan etti 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı... Ve söyledi koskacaman sözünü bize... “Ey yükselen nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.”

Sonra başladık sözü anlamaya, anlamından ne çıkacak derken inandık sımsıcak kalbine... Birlikte düşündük derin derin... Önümüze çıkan engelleri, tıpkı bir kömürün sobadaki ateşi görünce çıtırdamasından vazgeçmeden, kazandı en büyük zaferlerimizden birini...29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı... Olduk bir fidan, çıktık kürsümüze... Cumhuriyet diye diye geldik bugünlere. Sahip çıktık atalarımızın emanetine.

Ve söz verdik bu vatan için kanını dökmüş her şehidimize. Biz Türk gençliği yaşadıkça ilelebet değmeyecek göğsüne mağ’bedimin namahrem eli!

29 Ekim

Cumhuriyet ilan edildi,
Türk milleti artık egemendi.
Nice Zafenden daha kıymetli,
Meğense kurtulmuş Türk milleti.

Uğruna akıtılmış kanlar,
Şanlı destanı yazdı.
Atatürk gibi kahramanlar,
Asırlarda bir çıktı.

Çok sevinçliyiz şimdi biz,
Her binimiz özgür bireyleriz.
Kendi temsilcimizi kendimiz seçer.
Ulu önderin pesinden gideriz.

Haydi kalkın destan,
Bugün 29 Ekim.
Bağımsızlık temsilisi,
Atatürk'ün esenidir.

Galsın galgılar, sazlar,
Atatürk'ü ansınlar.
Sınıfları bezeyip,
Meydanlara koşsunlar.

Şimdi dalgalansın bayrak,
Ebediyete dek.
Bugün Cumhuriyet!
Bugün Hürriyet!

CUMHURİYETLE TANIŞTIK

Yılımız iki bin on yedi

Düşündük mü bu ülke buralara nasıl geldi?

Demokrasiyle, bağımsızlıkla kim tanıştırdı bizi

Hepsinin cevabı 29 Ekim 1923'de gizli

Bir gün bir umut ışığı doğdu içimize

Atatürk'le tanıştık, düşündük nereye gidiyor bu ülke

Herkesin canına tak etmişti artık esaret

Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet!

Savaşık kadın erkek cephelerde

Haftalarca, aylarca, günlerce

Temizledik topraklarımızdan düşmanları

Yeni bir ülke kuracaktık kendimize.

29 Ekim 1923 kuruldu Cumhuriyet

Atatürk, dostları ve tüm millet

Padişah, paşa yoktu artık

Sonsuza dek milletinde hakimiyet.

Kadınlar özgürdü artık

Çocuklara çok güzel bir gelecek yarattık.

İçimizdeki kudreti, birlik beraberlik aşkını

Atatürk sayesinde anladık.

DEVREK GAZİ ORTAOKULU

Beyza LÜLLECİ / 7-A

KORKMA!

Cumhuriyet ne şanlı kelime
Şehitlerimizin şanı bulaşmış üzerine
Karanlığı aydınlatan,
Düşmanlara korku salan

Vatanın karanlık çağı,
Cumhuriyet'ten öncesi,
Askere gidenler, geride kalanlar
Yalvaranlar, yakaranlar,...

Ülkeyi kurtarmaya çalıştılar
Çalıştılar ki neye yarar
Vatana güneş doğmadıktan sonra
Cumhuriyet kurulmadıktan sonra

Sonra bir an
Duruldu çığlıklar durdu yakarışlar,
Göklenden bir ses duyuldu o zaman,
"Korkma!"

Tutundu insanlar birbirlerine
Çelik oldu vücutlar
Millet aşkıyla, vatan coşkusuyla
Umutlar filizlendi, yeşendi tutkularla

Ne şanlı gündür o,
Ekim'in 29'u, bereketi, yağmuru...
Cumhuriyet vatanın, başımızın tacı,
Allah başımızdan eksiltmesin bu tacı.